



Yalen, Frengki, Ayu, Fince en Venly in de tuin van YASAP

YASAP NIEUWSBRIEF januari 2017

www.yasap.nl

Solidair met vrouwen en kinderen op West-Timor



Colofon

yasapnederland@gmail.com

www.yasap.nl

Giften / donaties:

Banknummer: NL88 RABO
0356150267 t.a.v. Yasap Nederland
te Groningen
ANBI status

Bestuursleden:

Brecht Gerbrandy (voorzitter)
Damsterdiep 202, 9713 EN Groningen
Tel: 06-20 821 810

Roel van der Steen (secretaris)
Mansholtstr 13, 9728 MC Groningen.
Tel: 050-525 99 88

Willy Deinum (penningmeester)
Zagerij 11, 9713 DG Groningen
Tel: 050- 3141099

Website + lay-out Nieuwsbrief:

Alie J Mulder Vos
P Dijkemawg 63, 9731BD Groningen
Tel: 050-541 00 77



Kerst en Oud & Nieuw Vieren bij YASAP afgelopen jaar leek me een goed idee en dat was het ook zeker. Naast de vakantie was het volgens mij nodig om nog eens een goed face-to-face gesprek te hebben met Stef, de kleuterleidsters, Marsa en Mery Kolimon. En dat is gelukt; we hebben erg openhartig gesproken en ook stappen gezet in zaken die eerst lange tijd niet helder waren.

Warmte en gezelligheid

Maar eerst natuurlijk over de onvolprezen gezelligheid bij YASAP, met Marsa en de kinderen, het blijft een speciale belevenis elke keer weer voor mij. De Kerst betekent natuurlijk de nodige kerkdiensten, maar gelukkig steeds met het kinderkoortje van YASAP dat trouw elke zondag een aantal liederen ten gehore brengt in de kerk.

De dagen in het kindertehuis vliegen voorbij alhoewel er ook in de vakantie heel vroeg wordt opgestaan.

Voor mij is er meteen een heerlijk kopje thee, op het terras buiten met een lekker temperatuurtje, dan een korte ochtendwijing, daarna het ontbijt.



Deze keer vanwege de vakantie steeds samen met alle kinderen aan de feestelijk gedekte tafel in de kerstsfeer. Dan enkele klusjes of een uitstapje met de kinderen naar markt of stad. Vanwege de kerstvakantie was iedereen thuis en ook Venli overgekomen daarom elke maaltijd met alle kinderen rondom de grote tafel eten, heel gezellig en helemaal volgens de regels, eten met mes en vork, mooie borden een servetje en echt glas. Bedienen en bedient worden, én natuurlijk altijd het heerlijke eten van mama Marsa, ze vonden het prachtig! Samen naar een groot hotel om daar te zwemmen in het luxe zwembad, leuke nieuwe boeken kopen in de boekwinkel voor in de bibliotheek. Kerstkaartjes maken voor vrienden in Nederland, lezen en film kijken en oliebollen eten en vuurwerk afsteken Oudjaarsnacht, Geweldig!

Maar ook samen de tuin wieden (= 'tofa') om de maisplanten onkruidvrij goed te kunnen laten groeien. En dat gaat razendsnel nu het regentijd is. Of het water in de visvijver verversen, en passant enkele grote vissen vangen. Ook dat is een feest om te zien hoe de kinderen, weer met zijn allen, dollen in de visvijver en proberen de vis, die zo glad als een aal is, in hun provisorische net te vangen. Maar dat lukt dan uiteindelijk en smaakt nog dezelfde avond overheerlijk. Ook komen er een paar in het vriesvak want je hebt niet elke dag tijd voor zo'n zware operatie.



Wieden van onkruid (Indonesisch: 'Tofa')

Ontwikkelingen YASAP-Kupang

De "resultaten" die behaald zijn, zijn echt bemoedigend. Lange tijd is Stef aangemoedigd door YASAP-Nederland, een collega te zoeken die hem zou kunnen helpen om YASAP-Kupang langzaam onafhankelijk te maken van Nederland. Nu hebben we het via de kerk geprobeerd.

Omdat Mery Kolimon daar nu synodevoorzitter is, zou zij toch mensen moeten kunnen vinden die hiervoor talent hebben, dachten we zo. Met een brief op zak van Oma Middelkoop kwamen we in gesprek met Mery. Ik zei haar dat ik over een aantal jaren mijn inspanningen zou willen afbouwen vanuit Nederland en graag wilde weten of er bereidheid vanuit de kerk was ons werk voort te zetten. Dat resulteerde al snel in gesprekken met drie jonge afgestudeerde theologen en een jaargenoot en goede vriend van Mery die ook deel uitmaakt van één van de commissies op het synodekantoor van de GMIT kerk.

Maar de mensen die Mery voorstelde bleek ik al te kennen omdat zij ook de voorlichting gegeven hadden afgelopen zomer aan de vakantiegangers die toen te gast waren bij YASAP. Zij onderzoeken o.a. de gevolgen van de communistenvervolgingen van 1965 en de nasleep daarvan waar nabestaanden tot op de huidige dag onder lijden. Het zijn alle drie activisten (theologen) die willen opkomen voor recht en gerechtigheid!

Het is daarom zo verheugend dat juist deze jonge a.s. dominees zich bij YASAP willen aansluiten. Omdat er voor kinderen met een zwak sociaaleconomisch milieu ook allerlei gevaren dreigen, een gevaar dat momenteel zeer schrijnend aanwezig is in het werkgebied van de GMIT is trafficking, kinderhandel. Vele slachtoffers zijn er inmiddels te betreuren. De kerk heeft nog mondjesmaat aandacht voor dit soort problematiek.

Shelterfunctie

YASAP kan een shelterfunctie krijgen, zei Mery omdat het kindertehuis daarvoor strategisch ligt en dus zeer geschikt is. De bedoeling is dat er voor deze kinderen die slachtoffer zijn geworden van kinderhandel trainingen en scholing komt zodat zij goed opgevangen worden en terug kunnen keren in het gewone leven. Daar willen deze vrijwilligers zich 100% voor inzetten en dat past heel goed bij de visie en missie van YASAP.



Lius

Yuli

Nico

Aris

De jonge theologen waar ik aan voorgesteld werd, waren klaar met hun studie maar moeten nog 4 tot 5 jaar wachten tot ze opgeroepen worden door de kerk om als vicaris te mogen beginnen. In de tussentijd zoeken ze vrijwilligerswerk meestal bij een kerkelijke gemeente.

De kinderen

Venli die in haar laatste jaar van het VWO zit op Java, was overgekomen voor een vakantie in het kindertehuis. Haar vervolgstudie hebben we goed met haar besproken. Zij is wijzer geworden van haar studie op een goede school op Java maar wil toch graag terugkomen naar Timor en weer bij YASAP komen wonen en vandaar uit colleges gaan volgen. Ze zal ingeschreven worden voor Landbouw en Biologie aan universiteiten op Timor. Albert die nog op Soemba is, krijgt een maatje Allen (net afgestudeerd aan SMA/HAVO/VWO). Samen gaan deze jongens proberen alle opgedane kennis over organische landbouw bij PPMT in Lewa later bij YASAP in praktijk te brengen. Sarah en Maria zijn met de Feestdagen in Yogyakarta gebleven en hebben het daar goed naar hun zin. En ze zijn beide geslaagd voor al hun tentamens van het eerste semester (STIKES). Met de kinderen die in het kindertehuis wonen gaat het gelukkig ook heel goed. Dus alle reden voor mij om tevreden huiswaarts te keren na een kort maar succesvol verblijf van drie weken in het kindertehuis van YASAP.

Brecht Gerbrandy



Mama Marsa leest de bijbel op de iPad