

### Het leven in Timor

Veel mensen in het dorp kennen het woord 'vrije tijd' niet, ze zijn altijd aan het werk, ook op zondag. Als ik vraag of ze niet een dag vrij hebben per week, geven ze als antwoord dat ze altijd moeten werken. 'Om onze maag te kunnen vullen. Ja, het gaat hier niet zoals in jouw land, waar je per uur betaald krijgt. Wij moeten werken om te leven.' De opbrengst van het land is hun salaris.

Doordat je op het terrein woont en werkt, zie je niet elke dag hoe de mensen in het dorp leven. Daarom maakt het altijd extra indruk als je bij mensen op bezoek komt. Veel van hen leven in eenvoudige hutjes. Als ik dan weer terug kom bij het kindertehuis, denk ik vaak: de kinderen hebben het hier goed, ze krijgen 3x per dag een gezonde maaltijd, kunnen naar school gaan en hebben de gezelligheid van de andere kinderen om zich heen.

Voor mij zit het jaar bij Yasap er bijna op. Maar Yasap zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen. Zoals het landbouwprogramma in Benu. De eerste groenten zijn geplant, de omheining is gemaakt en de sawa kan binnenkort voor het eerst geoogst worden. Karel is een van de medewerkers van Benu en vertelt trots over de resultaten. Ben benieuwd hoe dit programma zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Een mooie reden om over een tijdje nog eens terug te komen naar Timor, maar natuurlijk vooral om de kinderen en de staf van Yasap weer te zien!



Jaarvergadering staf YASAP

### Oproep

Spreekt ons werk u aan. Doe dan mee. Word donateur! U krijgt dan 2x per jaar een nieuwsbrief en natuurlijk het lustrumboek.

Meldt u aan via [www.yasap.nl](http://www.yasap.nl). Daar vindt u ook altijd de meest actuele ontwikkelingen.

[www.yasap.nl](http://www.yasap.nl)

Deze nieuwsbrief is geheel geschreven door onze vrijwilligster Rianne Jansma, zij keert in april terug naar Nederland.



Nieuw speelgoed



# Nieuwsbrief

maart 2010



[www.yasap.nl](http://www.yasap.nl)

## COLOFON

REDACTIE ADRES NIEUWSBRIEF  
YASAP NEDERLAND  
DAMSTERDIEP 202  
9713 EN GRONINGEN  
TEL: 050-318 36 88  
WWW.YASAP.NL  
EMAIL: BGERBRANDY@HOME.NL

GIFTEN/DONATIES  
BANKNR.: 35 61 50 267  
TAV. YASAP NEDERLAND GRONINGEN

BESTUURSLEDEN  
BRECHT GERBRANDY VOORZITTER  
ZIE REDACTIEADRES BOVEN  
WILLY DEINUM SECRETARIS  
ZAGERU 11 - 9713 DG GRONINGEN  
050-314 10 99  
AAFKE JANSMA PENNINGMEESTER  
DE COCKSTR. 51 - 9746 BV GRONINGEN  
050-301 46 47  
ALIE MULDER WEBMASTER  
POP DIJKEMA WEG 63 - 9731 BD GRONINGEN  
050-541 00 77

LAYOUT NIEUWSBRIEF  
KSBREPRO  
WWW.KSBREPRO.NL

OPPLAGE  
250



Trots op het resultaat in Benu

## Inleiding

'Je welkom voelen op Timor'

25 mei 2009, dat was de dag dat ik vertrok naar West Timor om een jaar te gaan werken voor Yasap. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Vanaf de eerste dag voelde ik me welkom, mede door de welkomstceremonie die georganiseerd was. Maar ook in de weken en maanden daarna wordt je overal bij betrokken, zoals bij vergaderingen, het bezoeken van scholen, maar ook bij persoonlijke gebeurtenissen zoals een bruiloft of kraambezoek.

In het afgelopen jaar heb ik gewerkt op de kleuterschool, Engelse les, creativiteit en computerles gegeven. In een jaar tijd heb ik de kinderen zien veranderen. Hoe verlegen ze waren tijdens de eerste les Engels en niet graag naar voren kwamen om iets op het bord te schrijven. Bang om het fout te doen. Op school krijgen de kinderen in een hoog tempo de lesstof aangeboden, moeten ze veel van het bord overschrijven en maken de docenten zelf ook regelmatig fouten. De uitspraak wordt ook niet voldoende geoefend. Tijdens de lessen begonnen met het uitbreiden van de woordenschat, maar ook het durven spreken in het Engels. Het is mooi om te zien dat iedereen nu graag naar voren komt, gesprekjes durft te voeren en regelmatig spontaan iets in het Engels zegt.

Tijdens de lessen creativiteit ben ik elke keer weer verbaasd hoe enthousiast de kinderen zijn, ze vinden alles leuk. Zelfs de oudste jongens van 16/17 jaar doen met plezier mee. Hier is het zo dat zodra je naar de basisschool gaat het spelen en het knutselen ophoudt. In het begin vonden de kinderen het moeilijk om met iets te beginnen en vroegen ze steeds bevestiging of ze het wel goed deden. Nu gaan ze meer hun eigen gang en gebruiken hun fantasie. Er zijn een aantal kinderen bij die erg creatief zijn, misschien dat ze dat niet eens van zichzelf wisten.



Voorlichting basisscholen



Creatief bezig zijn



Bouw van de keuken

## De kleuterschool

Tijdens het werken op de kleuterschool heb ik veel waardering gekregen voor de leraressen die er werken. Ze zijn erg gemotiveerd om te leren, staan open voor nieuwe ideeën en zijn vooral dankbaar met hun baan. Mira gaat bijvoorbeeld na de kleuterschool door naar de universiteit om een opleiding te volgen. Als Gina over haar werk vertelt zie je dat ze trots is, want veel mensen in het dorp hebben geen of onbetaald werk.

In de maand december hebben de leraressen een training gevolgd van 2 dagen. Ze hebben informatie gekregen over het samenwerken in een team en over de ontwikkeling van het kind. Begin februari heeft Linda Waanders (vrijwilliger bij Yasap vanaf oktober 2009) op de kleuterschool geobserveerd en adviezen gegeven. Ook heeft ze een training gegeven over het maken van een lesopzet.

## Gezondheidsprogramma

In november heeft Yasap scholen bezocht om informatie te geven over persoonlijke hygiëne, EHBO en veel voorkomende ziektes zoals malaria. De docenten gaven aan dat ze de komst van Yasap erg waarderen, maar vooral hopen dat Yasap hen in de toekomst zal blijven steunen. Vaak krijgen scholen wel even hulp, maar daarna blijven de organisaties weg. Een belangrijke taak van Yasap om zulke contacten goed te onderhouden.

## Bouwwerkzaamheden

De laatste weken is er veel werk verzet op het terrein van Yasap. De keuken achter het huis is afgebroken, om daarvoor in de plaats een grotere keuken te plaatsen, met een schuur en een kippenhok. Ook is er begonnen met het maken van een hek rondom het volleybalveld. Er zullen daarbij lichtmasten worden geplaatst, zodat er ook 's avonds gebruik van gemaakt kan worden. Voor de kleuterschool wordt een nieuw speeltoestel geplaatst.

Als er werkzaamheden zijn op het terrein, helpen de kinderen altijd mee. Iedereen draagt letterlijk zijn steentje bij. Dit heeft wel indruk op me gemaakt. Als je 's morgens om 5 uur opstaat zijn er al kinderen in de keuken of de tuin aanwezig. Ook na schooltijd helpen de kinderen met allerlei klusjes. Zodra er op de sawa geplant of geoogst moet worden, wordt er 's middags niet gerust. De kinderen maken dan lange dagen, maar je hoort ze nooit klagen.