

# YASAP 10JAAR

## NIEUWSBRIEF mei 2014

[www.yasap.nl](http://www.yasap.nl)

Solidair met Vrouwen en Kinderen op West-Timor



**Colofon**

Email: [info@yasap.nl](mailto:info@yasap.nl)

[www.yasap.nl](http://www.yasap.nl)

**Giften / donaties:**

Banknummer: 356150267 t.a.v.  
Yasap Nederland te Groningen  
ANBI status

**Bestuursleden:**

Brecht Gerbrandy (voorzitter)  
Damsterdiep 202, 9713 EN Groningen  
Tel: 050-3183688

Willy Deinum (secretaris)  
Zagerij 11, 9713 DG Groningen  
Tel: 050- 3141099

Johan van der Mark (penningmeester)  
Groenendaal 45, 9732 CP Groningen.  
Tel: 050-5259316

**Website + lay-out Nieuwsbrief:**

Alie Mulder



### Yasap 10 jaar!

Op zaterdag 12 april vierden we dat Yasap al 10 jaar werk verzet in Kupang, Timor.

Zo'n 40 aanwezigen keken naar een videopresentatie over de afgelopen 10 jaar waarin was te zien wat er allemaal is bereikt voor de kinderen en vrouwen op Timor.

In het tweede gedeelte van de dag spraken we over de huidige situatie en de toekomst: waar willen we naar toe en hoe willen we dat bereiken?

Er ontstond een boeiend gesprek en discussie met de aanwezigen over vertrouwen, wijsheid, waarden en geduld.

In deze speciale Nieuwsbrief leest u meer over deze dag.

### Woorden van Marsa:

*Perhiasan terindah adalah Kerendahan hati*

*Kasih yang terpuji adalah Kersetian*

*Harta terbaik adalah Kejujuran*

*Senjata terkuat adalah Kesabaran*

*Pengamanan terpenting adalah Iman*

*Obat termajur adalah Doa*

*Het mooiste sieraad is bescheidenheid.*

*De meest geprezen Liefde is Trouw*

*De grootste rijkdom is wijsheid*

*Het mooiste bezit is eerlijkheid*

*Het sterkste wapen is geduld*

*De beste beveiliging is het geloof*

*Het meest probate medicijn is het gebed*



Forumgesprek met Gesuino, Willy, Cornelia en Brecht



Marsa





## Impressies van een zonnige zaterdag

Zaterdag 12 april

Het is een mooie zonnige dag en binnen in de zaal kijken zo'n 50 mensen naar een videopresentatie over 10 jaar Yasap. Mooie beelden die ook een mooie ontwikkeling laten zien, die laten zien dat er in de afgelopen jaren heel wat is bereikt in Kupang.

Na de pauze zitten Brecht Gerbrandy, Willy Deinum en Cornelia Middelkoop klaar om onder mijn leiding het gesprek aan te gaan met de aanwezige vrienden van Yasap. Ik laat me bij dit soort gelegenheden graag verrassen en ook deze middag word ik niet teleurgesteld.

Veel aanwezigen kennen Kupang, Timor of in elk geval één van de eilanden van Indonesië. Dit in tegenstelling tot mezelf.

De persoonlijke verhalen en ervaringen kleuren de gedachteswisseling over wat de juiste weg is voor Yasap Kupang. Iemand stelt de vraag of wij Nederlanders niet opnieuw onze normen opleggen aan de Timorezen als we zeggen dat ze te weinig verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst. Of als we vinden dat de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Voor mij (en ik denk meer aanwezigen) voldoende stof tot nadenken.

De oprechte betrokkenheid van de aanwezigen, de openheid en de eerlijkheid, en de heerlijke Indonesische maaltijd maakten deze middag voor mij tot een warme bijeenkomst. Zeker voor herhaling vatbaar!

**Gesuino Poddighe**



**Cornelia Middelkoop:**

Precies 60 jaar geleden vertrok ik met mijn man naar Timor. We bleven er ruim 6 jaar en gingen met pijn in het hart weer weg.

Tja en nu brengt de bus me naar een buurthuis in de Klaprooslaan en ga ik het 10 jarig bestaan vieren van het Kinderhuis dat Brecht opbouwde op Timor. Een warme ontvangst met koffie en Groninger koek natuurlijk en dan veel mooie foto's van het huis, de staf, de kinderen, de tuinen en de Timorezen zo rondom. Een grote groep aanwezigen leeft mee met de presentatie op de muur en ik voel dat het niet een verplicht braaf kijken is maar dat er wezenlijk interesse en gevoel hangt.

Tijdens de discussie over de toekomst van het huis, realiseer ik me dat ik iets heel bijzonders mee maak. Het zijn niet zomaar donateurs die een geldbedrag overmaken en dan de zaak aan Brecht en bestuur overlaten... Nee, er wordt meegedacht en mee gezocht naar goede toekomstplannen. Hoe kan je het huis echt op Timor geworteld krijgen?

De Timorezen willen er best **hun** huis maken maar hebben dit nog niet eerder bij de hand gehad. Hoe krijg je **daar** de verantwoordelijke mensen rond de tafel zodat **wij** overbodig worden?

Er rollen suggesties, vragen en opmerkingen over tafel en ik denk: *"Ik wou dat ze het konden zien en horen, onze vrienden daar in Kupang. Zonder de baas te willen spelen, oprecht geïnteresseerd, zitten hier een stel fijne mensen aan Yasap te denken"*.

Wat een voorrecht dat ik dit nog mee mag maken.

Wij gingen nog zo "betweterig" op stap in 1954! We moesten nog zo veel leren...dit is echt de **nieuwe tijd**.

Aan de andere kant ... het is dezelfde liefde voor de ander, voor een andere cultuur die ons samenbrengt.

### **Roel van der Steen:**

Zo'n middagje Yasappen met forumdiscussie zet veel facetten van ontwikkelingshulp weer voor het voetlicht:

Ontwikkeling gaat te langzaam dat ze nu toch snel zelfstandig verder moeten, we hebben al zo lang geholpen... Lang? 10 jaar?!

Ook tijdens het forum is aangestipt hoe

lang Nederland erover gedaan heeft om van armoede naar rijkdom te komen. 100 jaar, of 200? En echt vergelijkbaar met Timor is Nederland natuurlijk nooit geweest als je alleen al naar de cultuur en historie kijkt. Het leuke was dat Brecht zelf Marsa citeerde bij de opening van het jubileum: GEDULD was één van haar kernwaarden.

Nee, dan de ongeduldige Nederlander: Kom op, beetje doorwerken, er is meer te doen, op eigen benen staan!

Doet me denken aan een ervaring bij de bouw van een school in Ethiopië. Ik hielp een maatje van een lokale timmerman met dakspanten. In de driehoek die het dak draagt zitten dwarsverbanden en die moet je in verstek zagen. De man paste de afstand af met een potlood, zaagde het boomstammetje op lengte, vervolgens in verstek en ach, te kort. Kan gebeuren, maar dit ritueel herhaalde zich 3 keer, want de beste man maakte steeds dezelfde meefout. Erg moeilijk om dan niet gelijk na de 1e fout de zaag over te nemen en even voor te doen hoe wij een verstek zaagsnede afpassen.

Toch maar gewoon geduld tonen? Het 4e stukje boom paste wel, ja we waren een uurtje verder... En dit is maar een simpel voorbeeld!

Yasap: Heb geduld.

Timor ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en wij hebben dat te accepteren!



**Mery Kolimon:**

De grootste uitdaging voor Yasap is om de onafhankelijkheid van Yasap in Kupang te bewerkstelligen. De grote taken die tien jaar geleden begonnen zijn, moeten doorgaan maar ook verbeterd worden. We hopen dat de Yasap bestuursleden in Nederland ons willen steunen op de weg naar onafhankelijkheid. Laten we daarom samen blijven oplopen en elkaar steunen om Yasap en Timor te helpen.



Frenky en Agus van het Kinderthuis van YASAP



Het Kinderthuis op West-Timor (sinds 2003). Rechts op de achtergrond de Kleuterschool (sinds 2008)



**BOEKENTIP:**

Vrijdag 25 april verscheen het boek *Achter de eeuwige glimlach*, geschreven door Elisabeth Riphagen.

Lees meer op <http://elisabethriphagen.nl/boek-achter-de-eeuwige-glimlach>

Het boek vertelt over 100 ontmoetingen in Indonesië en toont de binnenkant van de Indonesische cultuur, godsdienst en samenleving.