

Solidair met vrouwen en kinderen op West-Timor

door Brecht Gerbrandy

<https://yasap.nl>
<https://ykupang.wordpress.com> (in beheer van YASAP Kupang)

Ibu Debby



Beste Vrienden van YASAP,

In maart 2021 heeft er een droevige en ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden bij YASAP. Mama Marsa, Mama van de kinderen én oprichtster van YASAP overleed na een kort ziekbed. Geen Corona, maar waarschijnlijk overleed zij aan de gevolgen van haar operatie in 2020. Op de website <https://yasap.nl> is te lezen in brieven van de kinderen hoezeer zij van haar hebben gehouden. Omdat haar laatste rustplaats in de tuin van YASAP is, kunnen de kinderen haar nog altijd dichtbij huis gedenken.



Colofon

yasapnederland@gmail.com
<https://yasap.nl>

Postadres:

Damsterdiep 202, 9713 EN Groningen
Tel: 06-20 821 810

Giften / donaties:

Banknummer: NL88 RABO
0356150267 t.a.v. YASAP Nederland.
ANBI status

Bestuursleden:

Brecht Gerbrandy (voorzitter)
Groningen
Tel: 06-20 821 810

Roel van der Steen (secretaris)
Groningen.
Tel: 050-525 99 88

Willy Deinum (penningmeester)
Groningen
Tel: 050- 3141099

Website + lay-out Nieuwsbrief:

Alie J Mulder Vos
Groningen
Tel: 050-541 00 77



Lopo

Lopo is een gemeenschapshuis op vier palen (ronde vorm met dak van alang-alang (riet)). Bij overlijden van een lid van de samenleving worden een aantal ADAT (leef-) regels in geheel Indonesië nog altijd in ere gehouden.

Deze lopo met het graf van Marsa is in de tuin van YASAP.

Ook is er opnieuw een vacature voor een manager(s)echtpaar. Ibu Alit die bij YASAP zeer goed beviel, is toch als vicaris geplaatst in een gemeente. Haar man zou de taken waarnemen maar kon door extra werkzaamheden bij de overheid niet aan de verwachtingen voldoen.

Heel jammer natuurlijk...

Maar gelukkig is er de veel te bescheiden **Debby**.

Debby is juf op de kleuterschool van YASAP, alsmede dé deskundige van organische landbouw (alumni bij PPMT). Zij blijft trouw en onverschrokken op haar post. Zij en Mama Marsa waren de ankers bij YASAP. Nu wil Debby, uit respect voor Mama Marsa, zich blijvend inzetten om in de voetsporen van Mama, hun droom bij YASAP voort te zetten.

Debby is op de hoogte van alles wat YASAP tot nog toe gevormd heeft. Ook heeft zij vanaf de oprichting het hele financiële beheer altijd 100% betrouwbaar en verantwoord uitgevoerd!



Toekomst Er liggen al langer min of meer plannen klaar voor een “proposal” bij Wilde Ganzen. Dat zal dan gaan over de verdere ontwikkeling van Organische landbouw bij YASAP en de boeren in buurdorpen. Maar door de wijd om zich heen slaande Deltavariant van het coronavirus ook in Indonesië, zijn vergaderingen met derden die de plannen mede gaan financieren nog steeds niet mogelijk geweest.

PPMT (*Trainingscentrum voor organische landbouw*) is een Indonesische diaconale hulporganisatie die zeer positief staat tegenover de plannen bij YASAP. Zij zal hierover zodra het mogelijk is verder onderhandelen met het bestuur van YASAP en Wilde Ganzen.



De kinderen.

Vier kinderen hebben belijdenis van hun geloof gedaan. Een feestelijke gebeurtenis voor de kinderen. Hiermee zijn ze volwaardig gemeentelid geworden. Een vanzelfsprekendheid op Timor.

Alle kinderen hebben het schooljaar goed afgesloten ondanks het gehele jaar online lessen! En dat wordt ook na de vakantie nog “gewoon” voortgezet.

Slecht voor de sociale contacten maar vanwege het wonen in een Kindertehuis, dat je als een “holistisch tehuis” zou kunnen zien, hebben de kinderen nú het grote voordeel dat er een tuin is, een sawa, dieren om te verzorgen en laptops én begeleiding. Er is altijd voldoende gezond voedsel en gezelligheid.

De Covid pandemie heeft daarom relatief nog geen onoverkomelijk leed bij YASAP teweeg gebracht. Wel was er een orkaan in april en enkele vernielingen, maar ook was er weer voldoende water voor mens, plant en dier.

In Yogyakarta zijn onze meiden erg flink, hoewel Maria door Covid besmetting in quarantaine moest, zijn zij beide in afwachting van de goedkeuring van hun scriptie.

Wanneer een jaarlijks bezoek aan YASAP weer mogelijk zal zijn, kan helaas niet voorspeld worden. Het zal voor mij ook altijd anders zijn omdat Mama Marsa, die toch de reden voor de oprichting van YASAP was, er niet meer is. Ik denk in grote dankbaarheid terug aan haar voor al die jaren dat zij ervoor mij (en velen) was en betekenis zal blijven houden voor YASAP.

Met vriendelijke groet, Brecht Gerbrandy