

YASAP NIEUWSBRIEF mei 2023

Solidair met vrouwen en kinderen op West-Timor

Door Brecht Gerbrandy Willy Deinum Roel van der Steen

<https://yasap.nl>

<https://www.instagram.com/yasap.tarus/>

Foto Geert Klaassen en Bapak Niko



Colofon

yasapnederland@gmail.com

<https://yasap.nl>

Postadres:

Damsterdiep 202, 9713 EN Groningen

Tel: 06-20 821 810

Giften / donaties:

Banknummer: NL88 RABO 0356150267

t.a.v. YASAP Nederland.

ANBI status

Bestuursleden:

Brecht Gerbrandy (voorzitter)

Groningen

Tel: 06-20 821 810

Roel van der Steen (secretaris)

Groningen.

Tel: 050-525 99 88

Willy Deinum (penningmeester)

Groningen

Tel: 050- 3141099

Website + lay-out Nieuwsbrief:

Alie J Mulder Vos

Groningen

Tel: 06-25 178 175

YASAP Kupang

We kunnen bijna het 20-jarige jubileum van YASAP vieren! Een uniek feit als je je realiseert dat we als onafhankelijke Stichting na al die jaren nog steeds bestaan. Met ons huidige bestuur hebben we vele grotere en kleinere wisselingen van de situatie bij YASAP meegemaakt. Maar er is een sterke basis bij YASAP en dat komt door enkele vaste ankers die vanaf haar oprichting trouw aan YASAP zijn gebleven. Zo was Mama Marsa, de aanleiding dat Brecht na haar tienjarig dienstverband met de PKN-kerk een Stichting oprichtte; de naam was in 2002 "Afnekan" en werd vanaf 18 augustus 2004 YASAP. Mama Marsa werd de MAMA van het kindertehuis, met in het begin een huis vol kinderen van alle leeftijden, jongens en meisjes. Zij was Hoofd Huishouding en bleef salaris houden nadat Brecht terugging naar Nederland. Door de crisis in Oost-Timor (2003) waren er veel vluchtelingen en ook internationale hulporganisaties op West-Timor. Zo werd er door "Save the Children" en Unicef de aandacht gericht op de opvang van kinderen zowel van gevluchte kinderen uit Oost-Timor als ook voor de jongste kinderen op West-Timor. Dit omdat er nog nergens opvang of onderwijs voor kleine kinderen was.



Mira Debby en Emma, juffen van de kleuterschool

Het bestuur Ibu Jolie, Ibu Dina, Stef en stafid Debby in overleg

Kleuterschool

Door de aangeboden cursus van Save the Children kwamen we op het idee om naast de op te richten Stichting om voor Vrouwen te werken ook een Kleuterschool op te richten. Zo kwam Debby in beeld. Zij had na de eerste bestuurscrisis na mijn vertrek in 2004, het voorstel haar verloofde Stef bij YASAP te vragen om er te komen werken. Dat werd het anker wat onverschrokken is doorgegaan ondanks de vele “stormen” die gewoed hebben. Het allereerste bestuur op Timor bleek onbetrouwbaar.

Ook het tweede en derde bestuur bleken om welke reden dan ook geen werkelijke bijdrage te kunnen leveren.

Mama Marsa en Debby met de andere kleuterleidsters waren degene die doorgingen. De school werd steeds succesvoller! Tot nu werd altijd het maximale aantal kinderen ingeschreven. Ouders zijn overtuigd van de noodzaak en betalen schoolgeld, de kerk van het dorp draagt bij en nu functioneren zij geheel onafhankelijk van de financiële steun uit Nederland. Een dikke pluim

De kinderen bij YASAP

Het kindertehuis bestaat nu uit minder kinderen dan bij aanvang, maar wel kinderen die er al heel lang wonen en ondertussen allemaal hun school succesvol afmaken. Eerder werden kinderen soms plotsklaps weggehaald door familie, of werden zwanger of liepen zelf weg en maakten hun school niet meer af. De kinderen die er nu wonen, beschouwen YASAP als hun familie, en studeren en werken heel serieus aan hun toekomst. Het lijkt alsof ze zich ineens allemaal realiseren voor welk ideaal ze zich gezamenlijk inzetten. Vaak horen wij dat zij alles aan Mama Marsa te danken hebben! Mama overleed na een lang en dienstbaar leven op 60-jarige leeftijd in de Corona tijd. Een diepingrijpend verdriet voor alle kinderen en zelfs het hele dorp Noelbaki waar zij ook heel geliefd was geworden. Zij zei zelf ook vaak; “Ik Hoor Hier, YASAP voelt als mijn gezin”. Haar laatste rustplaats is daarom ook in de tuin van YASAP.

Dit feit en de samenwerking die YASAP al enige tijd met PPMT heeft, maakt dat de kinderen en staf van YASAP zich nu samen onverminderd inzetten om YASAP tot een succes te maken.

De missie van PPMT (diaconale hulporganisatie voor plattelandsontwikkeling) steunt YASAP. Dat sluit weer naadloos aan op wat YASAP zich tot doel stelt namelijk onafhankelijk worden door middel van het ontwikkelen van organische landbouw. Zo kwamen we uit om voor deze doelstelling een voorstel bij Wilde Ganzen in te dienen.

Nu begin 2023 is het pilotjaar van het Wilde Ganzen-project bij YASAP net naar tevredenheid afgesloten. En ze gaan nu verder naar het tweede- en derde jaar van “The development of organic for environmentally friendly agriculture” bij YASAP



De kinderen van YASAP werken mee aan de productie van het Eko-Enzym

Bapak Niko en Geert Klaassen en EKO-ENZYM

Door publicaties van Wilde Ganzen, hier op TV en in krantjes kwam YASAP ook onder de aandacht van Geert Klaassen. Hij was benieuwd het project van YASAP met eigen ogen te zien, omdat hij toch voor een ander project op hetzelfde terrein naar Timor zou gaan. Afgelopen december was Geert als landbouwdeskundige bij YASAP te gast. Daar werd hij verrast door een zeer kundige Timorees, Bapak Niko, die sinds de start van het project door PPMT (2018) voorgedragen was om bij YASAP te komen werken. Hier heeft Bapak Niko in korte tijd iedereen weten te overtuigen van de EKO-ENZYM productie. Hiermee wordt elke chemische bemesting van gewassen (groente en rijst) en bestrijding van ziekten zeer effectief vermeden. Het is arbeidsintensief maar alle studerende kinderen bij YASAP zijn hier zeer gemotiveerd mee bezig.

Geert Klaassen zegt in zijn verslag zeer onder de indruk te zijn van de kennis van Bapak Niko. Behalve dat dit ondertussen door het hele dorp wordt gezien, zijn de kinderen ook degene die de theorie van het Organisch Landbouw bedrijven, met de paplepel ingegoten krijgen. De meiden Sarah en Maria, Yufim zien alle drie zelfs dat hun eigen studie (verpleegkunde en Hotelschool) een uitstekende aanvulling is op hetgeen ze van Bapak Niko leren over Organische Landbouw. Namelijk dat een gezonde leefwijze aan de Basis van een Goed Leven zou moeten liggen.

Wilde Ganzen biedt momenteel een Cursus aan ter bevordering van de Zelfstandigheid van ondersteunende organisaties in Indonesië. Dat is het "Change the Game" programma. Onmiddellijk heeft het bestuur van YASAP haar interesse getoond en gaan zij deelnemen aan de cursus. Eerst zullen Stef en Yufim (hotelopleiding) de streamingscursus volgen. Daarna is er een tweejarige cursus op Java waar dan één of twee studenten/bewoners van het kindertehuis zich voor opgeven.



Blad voor de productie van Eko-Enzym.



Geert Klaassen en Bapak Niko

Trainingscentrum

Als we de plannen die er nu liggen verder volgen dan is de aandacht in het kindertehuis enigszins verschoven van "Kindertehuis" naar "Trainingscentrum" voor jonge toekomstige plattelandsbewoners. Want duidelijk is al dat er van de Landbouwschool aan de grens met Timor-Leste (voormalig Oost-Timor) studenten stage gaan lopen bij YASAP op advies van Geert Klaassen. Want wat bij YASAP gebeurt is iets unieks in Indonesië volgens Geert Klaassen.

Dus vol goede moed wensen wij, als bestuur in Nederland, hen allen heel veel succes toe bij het opbouwen van hun eigen onafhankelijke Stichting YASAP.

Namens het bestuur, Brecht Gerbrandy Willy Deinum Roel van der Steen.